



Spokentocht

Op 10 november 2012 trekken we er weer op uit om de spoken die gesignaleerd zijn in het bos van Oostende te verjagen.



Gewapend met een zaklamp en stevige schoenen zullen we ze verjagen. We komen samen in Zandvoorde aan het kerkplein waar je je kan registreren als spokenjager om 17u 45.

Vandaar kan je met eigen vervoer of via carpooling je begeven naar het bos van Oostende, op een nog geheime plaats, waar we onze aanval starten.

Na een eerste kennismaking en overleg trekken we het bos in waar een groot aantal proeven ons geduld en onze kennis zullen testen.



Daarna vieren we onze overwinning met een hapje en een drankje in het bos. Einde voorzien omstreeks 20u.

Gelieve u in te schrijven op één van de onderstaande adressen (voor 7 november)

Joeri (Molenhoekstraat 65) Eddy (Zwanenlaan 51) - Dirk Sinnesael (Oude Polderstraat 15) Guy Dewilde (Kapittelstraat 62)



Naam : ☎

schrijft zich in voor de spokentocht met personen

en betaalt hierbij x € 2 / € 3 = euro (volwassen leden / niet-leden)

..... x € 1 / € 2 = euro (kinderen)

