



Op onze tweede avond over klassieke muziek maak je onder meer kennis met:

- de meest luie componist uit de muziekgeschiedenis
- een componist die een tijd in de gevangenis doorbracht
- een componist voor wie de fles zijn beste vriend was.

Weet je niet over wie we het hebben, dan moet je beslist komen naar

**"van A tot Z" een muzikale wandeling doorheen de populaire klassieke muziek (deel 2).**

Deze avond gaat door op

**vrijdag 25 januari 2013**

in de parochiezaal om 20.00u

Inschrijven kan door middel van onderstaande inschrijfstrook die je samen met de nodige centen bezorgt aan:

Filip (Molenhoekstraat 13)

Jean-Michel (Zandvoordedorpstraat 35)

Hugo (Boterbloemstraat 10)

Eric (Grintweg 109)

**en dit ten laatste  
op zaterdag 19  
januari**

Naam:.....

schrijft zich in voor de avond klassieke muziek

..... x leden aan 2€ pp =

..... x niet-leden aan 3€ pp =

