

Van 't Lam Gods tot 't Glazen Straatje

We bezoeken de stad Gent!



Onder begeleiding van een gids, gaan we -heel vroom- naar een tentoonstelling over het Lam Gods (o.a. de status van de restauratie, de gebruikte onderzoekstechnieken,...). Daarna krijgen we – iets minder vroom- in een begeleide wandeling alles te horen over de geschiedenis van de prostitutie in Gent, rosse buurten en alles wat je er al altijd over wilde weten, maar nooit durfde te vragen.

Wie wil, kan met de groep de avond afsluiten met een gezellig etentje.

Vervoer: We verzamelen op het Egelplein om 12.45 uur stipt (carpooling). Vermoedelijk zijn we terug in Zandvoorde rond 21 uur.

Avondmaal: Het avondmaal is niet inbegrepen in de prijs, wie kiest om mee te gaan maakt voor zichzelf een keuze van de kaart. Wij trakteren alvast het aperitief!

De uiterste inschrijfdatum is zondag 12 januari:
Eddy, Zwanenlaan 51 – Hugo, Boterbloemstraat 10
Filip, Molenhoekstraat 13 - Jean-Michel, Zandvoordedorpstraat 35

Meer info bij Eric - 059/268246, of Jan - 059/ 268416



**Daguitstap
Zaterdag
25 januari '14**

Naam: _____

Telefoonnummer: _____

**schrijft in met ____ personen voor de daguitstap
"Van 't Lam Gods tot 't Glazen Straatje" op
zaterdag 25 januari.**

Ik betaal hierbij _____ x € 25 (leden) = € _____

_____ x € 28 (niet leden) = € _____

Gaat mee iets eten: ja/nee (schrappen wat niet past)

**ik wil rijden en kan personen meenemen
(zet een kruisje indien het kan)**

