

Wandeltocht (voor gevorderden?).



Onlangs kwam er in het nieuws dat we te weinig bewegen. Wel je kan er iets aan doen: trek je wandelschoenen aan en ga met ons mee op **zaterdag 25 april** voor een wandeling van ongeveer 24 km langsheen een golvend parcours. Dit jaar gaan we voor de tweede keer “over de schreve” en merken we dat het “vlemsch” niet alleen in West-Vlaanderen begrepen wordt.

Praktisch:

1. we verzamelen om 8u45 aan de kerk en rijden naar (dit wordt de ochtend zelf meegedeeld).
2. wandelafstand: ongeveer 24 km.
3. duur: 8 uur waarvan 6,5 u stappen.
4. stevige wandelschoenen zijn aangewezen.
5. de wandeling loopt soms over onverharde wegen en bospaden en is daardoor niet te doen met kinderwagens.
6. zorg dat je je picknick meehebt voor 's middags en nog een tussendoortje voor onderweg.
7. breng voldoende drank mee, want de herbergen langs het parcours zijn schaars.
8. zorg ervoor dat je zonnecrème, pleisters, regenkledij, ... en vooral veel enthousiasme meehebt.
9. rond 18.00u zijn we terug bij de wagens.
10. wie wil kan nadien samen iets mee gaan eten. Hopelijk lekkerder dan vorig jaar!
11. kostprijs: **14 euro**, kwb-leden krijgen **2 euro korting** (en betalen dus maar 12 euro). In deze prijs is een vergoeding voor de chauffeurs inbegrepen.

Als je zin hebt om mee te gaan, stop dan zo snel als mogelijk (want het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20) het reservatiestrookje met de gepaste centen in de brievenbus van één van de onderstaanden **en dit vóór 17 april 2015**.

Eric, Grintweg 109 of Jean Michel, Zandvoordedorpstraat 35 of Filip, Molenhoekstraat 13

Naam:.....

Gsm nr:..... e-mailadres:.....schrijft in met

perso(n)en voor de wandeltocht van **zaterdag 25 april 2015** en betaalt hiervoor euro.

Kruis onderstaande vakjes aan, als het antwoord ja is:

ik wil rijden met mijn eigen wagen en anderen meenemen

ik ga 's avonds mee een hapje eten